

MIJNVERHAAL



Bij Esther is 20 jaar geleden retinoblastoom vastgesteld aan haar rechter oog. Hier beschrijft ze haar ervaringen

Ik heb nooit het idee gehad anders te zijn dan anderen

Door Esther

Zo'n twintig jaar geleden werd bij mij retinoblastoom vastgesteld. De zaak kwam aan het rollen omdat ik niets meer zag met mijn rechteroog.

Achteraf is op de foto's van voor die tijd de welbekende witte pupil te zien. Ik was toen drie jaar. Het was eenzijdig en mijn oog werd eruit gehaald. Sindsdien ga ik dus door het leven met een kunst oog.

Mijn ouders hebben er altijd heel normaal over gedaan, dus ik heb nooit het idee gehad anders te zijn dan anderen. (Nu ik geneeskunde studeer merk/besef ik pas dat het toch vrij bijzonder is). Anderen zien wel vaak dat er iets met mijn oog is.

Ik heb geleerd dat open en eerlijk vertellen wat het is het beste werkt. Regelmatig vragen mensen er naar en soms levert het leuke gesprekken op.

Het enige wat ik echt jammer vind aan mijn oog, is dat ik nooit 3D films zal kunnen kijken. Verder doe ik alles als ieder ander: werken, studeren, trouwen, autorijden (zonder extra spiegel :-)).

Toen ik 10 jaar was schreef ik dit gedicht, ik kan me er nog steeds in vinden:

*Ik had een oog
Net zoals anderen
Maar toch ging er wat veranderen
Ik kreeg een tumor in mijn oog*

*Mijn oog werd ziek
't werd helemaal anders
Er was wat veranderd
Ik had een tumor in mijn oog*

*Ik moest naar het ziekenhuis
Ik moest onder narcose
De operatie duurde en poosje
Maar... de tumor was nu uit mijn oog!*

*Ik kreeg een nieuw oog
En doe net als anderen
Er gaat denk ik niet veel meer veranderen
Ik merk niet veel meer van mijn nieuwe oog*

Ik hoop dat mijn verhaal mensen die met retinoblastoom te maken krijgen wat moed kan geven! Mocht je contact met me op willen nemen, dan kan dat via retinoblastoom@gmail.com.

Esther